



Volg je hart!

Verpleegkundige, kapper, werken op een kinderdagverblijf of lekker sleutelen aan auto's zodat heel Nederland weer veilig de weg op kan. We denken er niet altijd over na, maar de beroepen die voortkomen uit het vmbo / wvbo zijn ontzettend belangrijk in ons dagelijks leven!

Zelf besloot ik om in 2013 mijn eigen bedrijf te starten. Met alleen een mbo-diploma op zak wilde ik laten zien wat voor aanpakkers de vmbo'ers en mbo'ers van nu zijn. Ik wilde op mijn eigen manier bewijzen dat je nog lang niet klaar hoeft te zijn na het behalen van je diploma.

'De vmbo'er van nu bouwt de toekomst voor later' is mijn boodschap wanneer ik op scholen spreek over hoe ik van mbo'er naar het starten van een eigen bedrijf ben gegaan. Wat ik vaak hoor wanneer ik voor de klas sta, is dat iedereen gepusht wordt om hogerop te komen. De mensen die mijn boek 'Zo doe je dat' hebben gelezen, geven precies dezelfde reactie. Maar waarom? Een hogere opleiding betekent niet altijd dat het beter is of dat iemand per definitie slimmer is. Want wat hebben we in Nederland aan een miljoen architecten als er niemand is om het huis te bouwen? En hoe kan een advocaat op tijd in de rechtbank zijn als die automonteur niet zijn band van de veel te dure auto herstelt?

Wanneer je een diploma haalt op het vmbo wil dat helemaal niet zeggen dat je niet slim genoeg bent om hogerop te komen. Het enige wat een vmbo-diploma naar mijn idee zegt, is dat jij iemand bent die liever de handen uit de mouwen steekt dan de hele dag met je neus in de boeken te zitten. En weet je wat zo mooi is aan vmbo? Het praktisch leren. Wanneer je eenmaal een beroepskeuze hebt gemaakt, dan zal je in je latere leven heel wat uren besteden aan het uitvoeren van dit beroep.

Ik reken dus op je. Ik reken erop dat jij kiest voor datgene wat je het allerliefste doet, niet wat anderen van jou verwachten dat je doet. Want of je nu ook een eigen bedrijf wilt, boekhouder wilt worden of fietsenmaker, het enige dat telt is dat jij gelukkig bent met de keuze die je maakt.

Niet alleen de stages vanuit school bieden je de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het beroep wat je in gedachten hebt, maar klop eens aan bij het bedrijf dat je leuk lijkt en vraag of je een weekje mag meehelpen. Steek die handen uit de mouwen en ga ontdekken!

Amy van der Ham

De ondernemende coach