



Ilias (L) en Omar

Van: [ilias@rocamsterdam.nl](mailto:ilias@rocamsterdam.nl)  
Verzonden: 20 november 2019 10:14  
Aan: [omar.tissoudali@calvijn.amsterdam.nl](mailto:omar.tissoudali@calvijn.amsterdam.nl)

Onderwerp: **Een berichtje**

Dag Omar,

Sinds afgelopen zomer volg ik op het ROC een mbo 4-opleiding in de beveiliging. Na dit jaar ga ik me nog verder specialiseren. Zoals jij - en trouwens bijna iedereen op het Calvijn - wel weet: mijn jongensdroom. Mijn oom was marinier. Ik heb nog even de Marechaussee overwogen, maar ik ga toch liever voor de echte actie! De opleiding heeft veel stages. Dan werk je ook in het weekend, zoals vorige week tijdens de Sinterklaasintocht bij de marinebasis.

Op het Calvijn deed ik de VMR: de vakmenschapsroute Sport en Recreatie. Met de VMR start je in het derde leerjaar van vmbo-basis en haal je je mbo-niveau 2 diploma binnen drie jaar, zonder dat je helemaal naar het mbo moet overstappen. Je slaat het vmbo-diploma over en gaat gelijk voor het mbo-diploma. Op die manier heb je dus een jaar tijdswinst. Hoe eerder ik met mijn vervolgopleiding kon beginnen, hoe beter! De meeste mbo-theorielessen werden gegeven op het Calvijn. In de vierde volg je een gedeelte van de lessen op het mbo. Ik heb daar ook mijn fitnessdiploma, personal trainers- en lifeguard-diploma gehaald.

Op het Calvijn zijn we door onze mentoren heel goed voorbereid op het mbo. Ze wezen ons erop, dat het er op het mbo serieuzer en strenger aan toegaat. Toen we twee dagen op het mbo en drie op het Calvijn zaten, merkten we dat verschil meteen. Op het Calvijn rent iedereen achter je aan. Ze appen en bellen je om je te helpen: 'Doe je ding en vergeet het niet'. Op het mbo stralen de docenten uit: 'Het is jouw diploma!'

Calvijn heeft nu een mooi nieuw gebouw met een waanzinnig grote sportzaal. Door mijn sportdiploma's kon ik hier ook betaald lesgeven, bijvoorbeeld bij naschoolse sportactiviteiten. Toch vond ik het oude gebouw met z'n verschillende hoekjes en ruimtes ook leuk. In het nieuwe gebouw is er teveel overzicht. Iedereen kan zien wat je doet.

Ik mis Calvijn wel af en toe. Er gebeurde veel. Ik heb goede herinneringen aan het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi op de Zuidas, waarin leerlingen spelen tegen jonge advocaten en bankiers. Ik speelde zelf C-klasse zaalvoetbal en in mijn team zaten een paar leerlingen die ook bij Ajax speelden. We hebben ze ingemaakt met 20-1.

Een bijzonder moment op Calvijn was het overlijden van burgemeester Van der Laan. Ik heb op school les in mediation van hem gehad. De dag dat hij overleed heb ik daarover verteld in een interview voor de lokale omroep. Nog een dag later werd ik gebeld, dat ik was uitgekozen om erewacht te zijn bij de kist van de burgemeester. Dat vond ik heel mooi. Niemand kan zeggen dat hij dat heeft meegemaakt. Dat vergeet ik ook nooit meer.

Dit jaar moeten we veel wetsteksten van buiten leren. De docenten leggen wel uit waarom dat nodig is en dat iedereen zo begonnen is. De echte actie start volgend jaar. Ik kan niet wachten.

Je ziet me vast wel weer binnenlopen.

Tot ziens,  
Ilias

Van: **Omar Tissoudali** [omar.tissoudali@calvijn.amsterdam.nl](mailto:omar.tissoudali@calvijn.amsterdam.nl)  
Verzonden: 20 november 2019 12:21  
Aan: [ilias@rocamsterdam.nl](mailto:ilias@rocamsterdam.nl)

Onderwerp: **re: Een berichtje**

Beste Ilias,

Ik ben ontzettend trots dat je met veel overtuiging je dromen probeert waar te maken. Je hebt in de laatste twee schooljaren op het Calvijn veel zelfvertrouwen opgebouwd en grote stappen gemaakt in je ontwikkeling, ik heb er alle vertrouwen in dat jij je opleiding succesvol zal afronden.

Groetjes,  
Omar Tissoudali

Mail aan  
mijn oude  
vmbo-school